



NIEUWSBRIEF

Amsterdam, 23 Juli 2007.

Beste Donateurs,

Het is alweer een tijd geleden dat we jullie een bericht stuurden. Daarvoor onze excuses. We zijn echter niet inactief geweest. Lees onderstaand geïllustreerd verslag van de gebeurtenissen sinds vorige zomer.

In mei 2006 vertrokken we (Simon en Saskia) voor langere tijd naar Leh.

Nadat we met de jongens in een pension van een vriend hadden gewoond, besloten we een appartementje te huren. Zo beschikten we over meer ruimte, hadden we een eigen keuken, plus een tuin. Ook werden hierdoor onze privé-uitgaven flink verlaagd (de jongens logeren doorgaans op onze kosten bij ons).(*)

Dat gezamenlijk in een huis wonen beviel ons allen prima: we wilden deze situatie graag een vervolg geven en zochten daarom naar een eigen huis voor de jongens en Simon die als coach voor de jongens optreedt en met ze samenleeft. We vonden een bescheiden optrekje met drie kamers in het dorp Tashi Tongsmon, op steenworp afstand van Leh. Dit huis en de omgeving passen nóg beter bij ons en ons budget: de stichting huurt dit onderkomen tegen de lokale huurprijs, neerkomend op zo'n achttien euro per maand (kale huur). En de jongens voelen zich hier zeer thuis. Er wonen klasgenootjes vlakbij en een aantal Zanskari die ze kennen kochten hier een lapje grond en bouwden er hun huis op. We zijn omringd door vrienden en bekenden.



De huiskamer



De gang met de watervoorraad in de blauwe vaten



Lama Lobsang kijkt toe: er wordt een begin gemaakt met een tuin.

(*) zie voor meer de columns op de website www.stichtingzanskar.nl



De Kinderen

Galden deed in maart 2007 eindexamen (klas 10) en slaagde met een uitstekend percentage.

Dankzij dit feit werd hij probleemloos aangenomen op een fijne school in New Delhi, de Mann Public School. Begin juli is hij daarheen vertrokken voor de laatste twee jaren basis opleiding. Klas 11 en 12 zijn een soort tweede fase middelbare school waarbij de kandidaat uit drie richtingen kan kiezen: wetenschap (*Science*, zeg maar de bètavakken), sociale wetenschap (*Humanities and Arts*, vergelijkbaar met de alfa vakken zoals wij die kennen) en *Commerce* (toegepaste economie en bedrijfskunde).

Er worden ook een aantal speciale bijvakken aangeboden, waaronder *Home Science* (voedingsleer, toerisme en verzorgende beroepen) en *Physical Education* (sport, gecombineerd met een training basisgezondheidszorg).

Galden wil graag sportleraar worden. Hij heeft gekozen voor de richting sociale wetenschap: aardrijkskunde, geschiedenis, Engels en economie, met lichamelijke opvoeding als extra vak.

Wij denken dat hij daarmee goed op weg is naar een toekomst met meer zekerheid. Daarbij kan hij zich naar hartelust uitleven in de verschillende takken van sport die de school ter beoefening aanbiedt, -van paardrijden tot voetballen. En natuurlijk cricket.

De Mann School is een jonge school, op privé grond gebouwd door de zoon van een grootgrondbezitter, onder de rook van New Delhi, in een setting met veel groen. De bestuurder/eigenaar heeft de school gebouwd omdat hij kinderen een kans wil geven op te groeien in een aantrekkelijke omgeving met veel mogelijkheden om te sporten. Vorig jaar bezochten we de school en maakten we kennis met de heer Mann, een zeer innemende sportief ogende persoonlijkheid.

In augustus gaan we Galden op zijn nieuwe school bezoeken.

Volgend jaar doet Norbu eindexamen klas tien. Norbu heeft niet zo'n leerhoofd, studeren valt hem zwaar, maar hij doet erg zijn best. Met Simon's constante hulp zal hij zeker betere resultaten halen, is de verwachting.

Getsok zit in klas 9, en doet het jaar na Norbu examen (2009). Ook hij doet goed zijn best en haalt bestendig goede resultaten. Voorlopig wil hij naar de in India befaamde berggidsen school in Uttarkashi en 'Mountain rescuer' worden.

Voor Wangtak duurt het nog drie jaar voor hij examen kan doen. Hij heeft geen moeite met leren, behalve dat hij op het ogenblik bezig is tot man uit te groeien en hij daardoor



3

behoorlijk afgeleid wordt. Hij stelt veel vragen over dit lichamelijk en ook geestelijk gebeuren. De antwoorden worden hem niet onthouden.

Hij toont interesse voor uiteenlopende zaken. Computers intrigeren hem, maar ook wil hij graag gitaarlessen volgen. Simon heeft een gitaar meegenomen en muziekboeken. Nu nog een gitaarleraar gezocht.



Jimmy in een van de kamers van het huisje dat de stichting voor weinig geld huurt.

Jimmy, een vrolijke en guitige jongen, is de jongste van het stel kinderen dat door de stichting gesteund wordt. Hij gaat naar school in Shey. Hij woont in het hostel bij de school. Hij komt af en toe op bezoek in

Tashi Tongmsmon. Bijvoorbeeld als er op zaterdag naar een (Engelstalige) film wordt gekeken op de laptop van Simon. (De films worden ons gegeven door een vriend die ze voor de stichting op DvD's brandt. Wie nog goede films of documentaires voor dit educatieve doel wil schenken aan de jongens is welkom en kan ze meegeven aan Saskia die op drie augustus aanstaande naar India reist. Anders bereiken de films en docu's de kinderen in januari 2008 met Simon die dan terugkeert naar Tashi Tongmsmon, Ladakh, na een kort bezoek aan Amsterdam).

Tsering Angmo

Vorig jaar hebben we nader kennis gemaakt met Tsering Angmo en de andere twee meisjes waar stichting Zanskar zich om bekommert (Diskit Chodon en Stanzin Dolkar). Tijdens twee korte excursies met de kinderen(*) werd ons duidelijk dat Tsering het vroeger niet bepaald makkelijk heeft gehad. Ze is verlegen en angstig, en vindt het moeilijk zich open te stellen. Wel ontdooide ze tijdens de uitstapjes enigszins en blijkt het een geestige en pientere meid.

(*) zie voor meer de columns op de website www.stichtingzanskar.nl

Stichting Zanskar-sTongdefonds

www.stichtingzanskar.nl
stichtingzanskar@chello.nl

The Zanskar Foundation



Tsering Angmo en haar moeder Dolkar

In Leh spraken we haar moeder, een ongeschoolde vrouw die werkt als schoonmaakster in het plaatselijke ziekenhuis van Leh. Zij vluchtte uit een huwelijk met een man die haar en haar kinderen mishandelde. Dat betekende wel dat zij haar huis en haar zekerheid moest opgeven. Nu woont ze in een éénkamerwoning achter het ziekenhuis met twee van haar kinderen.

Omdat we Tsering een echte kans willen geven, is ze dit jaar naar de Lamdon School in Leh gegaan, en woont ze er in het nog niet zo lang geleden gebouwde meisjeshostel. Zij heeft een hechte band met haar moeder en zusjes, en Tsering bezoekt haar moeder en zusjes zodra ze de kans krijgt.

Tsering heeft de overgang van school naar school goed doorstaan, ze haalt nog steeds goede cijfers en ziet er ook fysiek steviger uit. Wij hopen dat zij en haar moeder weer gaan geloven dat er ook voor hen een toekomst is.

Diskit en Dolkar zitten in Shey op school en wonen in het hostel.

Computers voor Shey.

Vorig jaar zomer hebben we de eerste drie computers geïnstalleerd in Shey, met hulp van Vijay Dutt, een jonge ondernemer uit de Kullu Vallei.



Vijay installeert de eerste drie computers, onder het toezien van leerlingen.



Computerles



Simon brengt de leerlingen in Shey, klas vijf tot en met acht, de basisbeginselen van de computer bij. Elke ochtend geeft hij de kinderen les, neemt aan het eind van iedere periode examens af en zorgt ervoor dat ze plezier hebben in het leren omgaan met de computer. Diskit Chodon, Stanzin Dolkar en Jimmy zitten bij hem in de klas en doen het goed.

Dit jaar hebben we van het fonds Cordaid opnieuw geld gekregen voor de tweede fase van het project. Na een uitgebreide verslaglegging is de vervolgsubsidieaanvraag goedgekeurd. Er komen nog zes computers bij in Shey, waardoor de kinderen tijdens de lessen meer tijd achter de computer kunnen doorbrengen.

Wij zijn erg blij dat we dit project met jullie steun en de steun van Cordaid zo snel en goed hebben kunnen uitvoeren. Het is goed voor de kinderen en goed voor de status van de school in Shey.

Natuurlijk is het de bedoeling om deze en meer verhalen te publiceren en te illustreren op de website. Helaas is de internetverbinding in Leh erg slecht en is het voor Simon meestal onmogelijk om de website bij te werken. Wij doen ons best u toch op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, en blijven bouwen op uw steun.

Met vriendelijke groet,
Simon, Gerda, en Saskia



Wangtak maakt huiswerk op bed



Galden, tijdens de koude winter van 2006-2007 onder toezien oog lerend voor zijn examen. Op het kleine gaskacheltje naast hem ligt een grote kei die als kruik kan worden gebruikt.